

Toespraak wethouder Johan Quik

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt

Maak zoveel herrie als je kunt!

Prijsuitreiking kleurwedstrijd

Apollo zet muziek in

Met dank aan:

Muziekvereniging Apollo
Klokradio (geluid)

JW de Lange BV
Jaleco BV
Hol Installatietechniek
Korteland schilders
Gebroeders Rozendaal Timmer en bouwbedrijf
Oranjevereniging Nieuw-Lekkerland
Voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland

Een fotoreportage van de activiteiten van deze Koningsdag vindt u op

www.ovnieuw-lekkerland.nl



Aubade Koningsdag 2019

Holland Jubelt door Muziekvereniging Apollo

Reveille signaal door Muziekvereniging Apollo

Aanvang 10.30 uur

Lied van Nieuw-Lekkerland

Wij zingen van ons dorpje, van ons Nieuw-Lekkerland,
aan Middelweg en Kinderdijk is heel ons hart verpand.
Wij houden van ons dorpje, hier langs de hoge dijk,
hier leven wij tevreden, hier voelen wij ons rijk!

Waar tussen hoge dijken de Lek zich spoedt naar zee,
waar vele schepen varen, daar voelen w' ons tevreë.
Waar zich de weiden strekken tot in het ver verschieet,
waar Hollands molens draaien, daar zingen wij ons lied!

Het leven op de werven, waar men de schepen bouwt,
moderne industrie- en, daar zijn we mee vertrouwd.
Wij blijven samen zingen, vereend door hechte band,
van Middelweg en Kinderdijk, van ons Nieuw-Lekkerland!

Piet Hein

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord,
De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord,
En appeltjes van Oranje!
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot,
Zijn daden bennen groot: die heeft gewonnen de Zilveren Vloot,
Die heeft gewonnen, de Zilveren Vloot.

Klommen niet de jongens als katten in 't want,
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand'
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen,
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot,
Zijn daden bennen groot: die heeft gewonnen de Zilveren Vloot,
Die heeft gewonnen, de Zilveren Vloot.

Een draaiersjongen

In een blauw geruite kiel,
Draaide hij aan 't grote wiel.
De ganse dag;
Maar Michieltjes jongenshart,
Leed ondragelijke smart.
A ach, a ach, a ach, a ach!

Als matroosje vlug en net,
Heeft hij voet aan boord gezet.
Dat hoorde zo,
Naar Oostinje, naar de West,
Jongens, dat gaat opperbest!
Hojo, hojo, hojo!

Daar staat Hollands Admiraal,
Nu een man van vuur en staal.
De schrik der zee,
't Is een ruiter naar den aard;
Glorierijk zit hij te paard!
Hoezee, hoezee, hoezee!

Ik hou van Holland

Ik hou van Holland
't Landje aan de Zuiderzee.
Een stukje Holland
Draag ik in mijn hart steeds mee.
Daar waar die molens draaien In hun forse kracht
En waar die bollen bloeien In hun schoonste pracht.
Ik hou van Holland
Met je bossen en je hei.
Jouw blonde duinen In bonte rij
Op heel deez' grote aard,
Al ben 'k van huis en haard,
Is 't kleine Holland mij het meeste waard.

Holland, met je koetjes en je weiden,
Ik mag jou zo gaarne lijden,
Met je molens aan de vliet.
Holland, al trek ik naar vreemde stranden,
En doorkruis ik alle landen,
Jou vergeten doe ik niet.

Ik hou van Holland
't Landje aan de Zuiderzee.
enz.....

Dorp Nieuw-Lekkerland

Onder de blauwe hemel in de gouden zon
Zingen we liedjes voor de koning sa-a-men op een groen gazon
Muziek van de fanfare, dat hoort er toch ook bij
Met vrolijke versiering... En iedereen is blij!
En we lachen en we zingen en we dansen hand in hand,
Want het is hier zo gezellig
in het doooooooorp: Nieuw-Lekkerland

We staan hier te zingen, voor mooi Nederland
Van klompen, kaas en tulpen, maar ook haring uit de hand.
Ook schaatsen en veel fietsen, we voelen ons te rijk
Maar 't bekendste zijn de molens... van ons in Kinderdijk

We hebben een koning en ook een koningin.
Met drie kleine prinsesjes hebben zij een mooi gezin.
Maar Willem-Alexander...Die verjaart vandaag
We vieren 't met hem samen, dat doen we heel erg graag!

Onder de blauwe hemel in de gouden zon
Zingen we liedjes voor de koning sa-a-men op een groen gazon
Muziek van de fanfare, dat hoort er toch ook bij
Met vrolijke versiering... En iedereen is blij!
En we lachen en we zingen en we dansen hand in hand,
Want het is hier zo gezellig
in het doooooooorp: Nieuw-Lekkerland

Er is hier vandaag weer van alles te doen.
Sport-activiteiten, en een zeskamp in 't plantsoen.
En muzikale vulling, door menig band of koor
Samen is 't gezellig, dus we gaan nog even door!

Maar hoe komt het nu zo gezellig, dit feest?
We houden van traditie, maar van Koningsdag het meest!
Je kunt het wel gaan vieren, in de stad of op het strand,
Maar 't leukste zijn de mensen, bij ons in Lekkerland!

Onder de blauwe hemel in de gouden zon
Zingen we liedjes voor de koning sa-a-men op een groen gazon
Muziek van de fanfare, dat hoort er toch ook bij
Met vrolijke versiering... En iedereen is blij!
En we lachen en we zingen en we dansen hand in hand,
Want het is hier zo gezellig
in het doooooooorp: Nieuw-Lekkerland
Nieuw-Lekkerland.....
Nieuw-Lekkerland.....4x